

ESPAÑA POR FAVOR!

Vier vrouwen
over hun liefde voor
Spanje; de cultuur,
de tradities,
de mensen en
het eten.

WENDY SCHULTZE (46) IS FREELANCE TEKSTSCHRIJVER, KIM SCHULTZE (43) IS DIRECTIEMANAGER. DE ZUSSEN EN BESTE VRIENDINNEN ZIJN SINGLE EN KINDERLOOS, DELEN EEN WONING EN DEZELFDE DROOM: HET RUNNEN VAN HUN EIGEN BED AND BREAKFAST IN ANDALUSIË.

Wendy: "Vorig jaar las ik op een online quotepagina: 'Zodra je een droom opschrijft, wordt het een doel.' Toeval of niet, een dag nadat ik de spreuk als screensaver op mijn mobiel downloadde, stuitte ik op internet op de ideale bed and breakfast. 'Prijs op aanvraag,' las ik. 'Dat kunnen we nooit betalen,' zei Kim. De koop prijs lag inderdaad ver boven budget, maar desondanks vlogen we naar Zuid-Spanje. De plaatjes bleken mooier dan de werkelijkheid. Toch was dat verkentripje geen weggegooid geld: we werden verliefd op de stad Chiclana de la Frontera. Na ons afstuderen werk-

ten Kim en ik als animators op Mallorca en Lanzarote. Eerst in loondienst, later als zzp'ers. Een supertijd, maar na zeven jaar keerden we terug naar Nederland. Spanje is altijd blijven trekken: de cultuur, de taal, de mensen, het eten... En de mannen niet te vergeten. Lang bleef onze droom een 'als we ooit de Staatsloterij winnen'-verhaal, tot we twee jaar geleden bedachten: als we zes jaar lang sparen alsof ons leven ervan afhangt, kunnen we een startkapitaal opbouwen. Niet meer op vakantie, alleen de hoognodige outfits, geen tig paar schoenen en nog maar eens per kwartaal uit eten. Als we zo nog vier jaar doorgaan en daarnaast keihard werken, hebben we een aardig startkapitaal. Omdat de spreuk zei dat we de droom moesten opschrijven, lanceerden we een website en een Facebookpagina: Ik vertrek ooit. Compleet gekkenhuis. Binnen een weekend hadden we vijfhonderd volgers (inmiddels ruim achthonderd) op Facebook en werden we overspoeld met privéberichten van mensen die ons willen helpen, financieel en met spullen. Binnenkort lanceren we de crowdfundingpagina. Mijn vier onuitgegeven romans worden een dezer dagen uitgegeven als e-book. Alles wat we daarmee verdienen gaat ook in de Spanje-spaarpot. Zo moet het toch lukken om binnen die deadline van zes jaar onze droom waar te maken? En anders kunnen we na het behalen van onze aow-leeftijd altijd nog een flatje huren aan de Costa de la Luz."
Volg Wendy en Kim op ikvertrekooit.nl. ►

Chiclana-tips van Wendy en Kim

- "Voor de kust van Chiclana ligt het eiland van Sancti Petri. De legende vertelt dat Hercules hier ooit is begraven. Tijdens de zomermaanden kunnen er verschillende excursies worden gemaakt naar het (onbewoonde) eiland en El castillo de Sancti Petri. Men kan de overtocht maken met een kajak en vervolgens het kasteel bezoeken. Maar de zonsondergangexcursie is onze tip."
- "El fino Chiclanero is beroemd (en berucht). Fino houdt het midden tussen vino (wijn) en Jerez (sherry). In het historische centrum van Chiclana zijn nog een stuk of vijf bodega's geopend."
- "Chiclana is maar liefst vier golfbanen rijk. Alle vier gelegen in het prachtige natuurlandschap van Novo Sancti Petri, de kuststreek van Chiclana."

elcastillosedsanctipetri.com
visitchiclana.com/es/
1golf.eu/en/golf-courses/spain/cities/chiclana-de-la-frontera/



Veel liefs uit Chiclana - Andalusië



**'LANG WAS ONZE DROOM
EEN 'ALS WE OIT DE
STAATSLOTERIJ WINNEN'-VERHAAL'**

Groeten
uit de Costa
Blanca



'IK HEB VEEL VAN DE WERELD GEZIEN, MAAR DIE BUSREIZEN NAAR SPANJE BEN IK ALTIJD BLIJVEN MAKEN'

vakanties aldaar waren één groot feest. Mijn eerste liefde bleek uiteindelijk niet de Don Juan die ik voor ogen had. Na vijf jaar maakte ik een eind aan onze relatie. In de jaren tot aan mijn pensioen heb ik veel van de wereld gezien, maar de busreizen naar Spanje ben ik blijven maken. Veertien jaar geleden kwam ik via internet in contact met Hans. Hij woonde in Altea La Vella, een dorpje in de buurt van Benidorm. Ik was destijds nog aan het werk en vloog zo vaak ik kon naar Spanje. Omdat het toch wel een gedoe was, dat 'op-en-neren', verkocht Hans uiteindelijk zijn appartement in Spanje en kwam hij terug naar Nederland. Sinds vier jaar verblijven we gedurende de herfst- en wintermaanden in Spanje. De keuze voor een chalet op een vijfsterrencamping aan de Costa Blanca was een bewuste. Veel appartementencomplexen zijn overdag zo goed als uitgestorven. We zitten vlak bij het strand en hier gebeurt tenminste wat. Gemiddeld vlieg ik elke twee maanden voor een week naar Nederland om af te spreken en uit eten te gaan met vriendinnen en familie. Laat onze gezondheid ons ooit in de steek, dan gaan we definitief terug naar Nederland. Wil ik dan op vrienden terugvallen, dan zal ik mijn sociale contacten nu moeten onderhouden. Tot het zover is, genieten we met volle teugen aan de Costa Blanca. Wandelen, zon, zee, strand, de prachtige omgeving en klaverjassen. Het leven is goed. De Cuba Libre heb ik verbannen, maar de witte wijn en de sangria vloeien hier nog rijkelijk." ►

ADELE PUTS (68) UIT BREDA IS PENSIONADO EN VEERTIEN JAAR SAMEN MET HANS DE JONGH (73). SAMEN HEBBEN ZE EEN CHALET OP EEN VIJFSTERRENCAMPING AAN DE COSTA BLANCA. ZE WONEN ONGEVEER ZES MAANDEN PER JAAR IN SPANJE.

"In mijn jonge jaren was de drang naar zon, zee, sangria en Cuba Libre het grootst. Vanaf mijn zeventiende stapte ik drie keer per jaar alleen of met een vriendin op de bus naar Sa1ou. Tien dagen, 140 gulden, volpension. Het kon er net vanaf. Een paar jaar later leerde ik via mijn werk een aardige Spaanse jongen kennen. Na zes maanden daten verraste Arturo me met een mand rode rozen en bestempelde hij mij als zijn verloofde. Zijn familie woonde op Tenerife en de

Costa Blanca-tips van Adele

- **"Restaurant El Castillo in Alfaz del Pi heeft een Hollandse eigenaar. Geniet van een geweldig uitzicht. De uitstraling is sfeervol, mooi en verfrissend. Het eten is geweldig en de bediening is top. Een prima prijs-kwaliteitsverhouding."**

elcastilloalfaz.com

- **"Les Fonts de l'Algar, Callosa d'en Sarria zijn watervallen die trapsgewijs langs rotsen naar beneden storten en mooie natuurlijke zwembaden vormen. Prachtige omgeving met natuurreservaat en weelderige mediterrane fauna, flora en bomentuin. Dit moet je gezien hebben."**

lasfuentesdelalgar.com

- **"Villajoyosa is het mooiste plaatsje aan de Costa Blanca. De vissershuisje kenmerken zich door de pasteltinten waarin ze zijn geschilderd. De prachtige boulevard met zijn goudgele zandstrand is uniek. Een prachtige omgeving zonder massatoerisme."**

villajoyosa.com

'OP IBIZA HOEF IK HELEMAAL NIETS. ÁLS IK 'S AVONDS AL IN ACTIE KOM, IS HET VANWEGE ALWEER EEN SPECTACULAIRE ZONSONDERGANG'

**JET DE BOER (47) IS MEDE-EIGENARES-
SE VAN FOTOSTOCKBUREAU
BEELDIGBEELD. ZE HEEFT RUIM
TWINTIG JAAR EEN LATRELATIE MET
ALAIN CHARDET, DIE ALS ENERGETISCH
THERAPEUT WERKT EN SINDS ACHT
JAAR OP IBIZA WOONT.**

“Als Alain mij in de winter ophaalt van de luchthaven, rijden we vaak meteen door naar een strand, om met onze beentjes omhoog te lunchen in de zon. Voor mij voelt dat als thuiskomen, terwijl ik vóór Alain naar Ibiza emigreerde pas een paar keer eerder in Spanje was geweest. Het gekke is dat ik op mijn 21ste - ik werkte toen vijf maanden als au-pair in Amerika - per se Spaans wilde studeren. Geen idee waarom, maar nu ik de helft van het jaar op Ibiza woon, denk ik: was dat misschien een voorteken? De rust die ik ervaar op Ibiza staat in zo'n contrast met mijn hectische leven in Nederland. Ik ben een sociaal dier. Ik moet altijd van alles. Etentje hier, feestje daar, ik ren van hot naar

her. Op Ibiza hoef ik helemaal niets, alleen overdag achter mijn laptop in de tuin zitten. Als ik 's avonds al in actie kom, is het vanwege alweer een spectaculaire zonsondergang. Alains appartement heeft uitzicht op de magische rots Es Vedra. Oranje, roze, lila en dat in combinatie met laaghangende mist... Ik blijf fotograferen. De winter is mijn favoriete seizoen op Ibiza. Dan hangt er een bijna serene, sprookjesachtige sfeer op het eiland. Er zijn dan geen files en je hoeft niet een maand van tevoren strandbedjes of een tafeltje te reserveren. Alain en ik wonden in het verleden twee keer samen. Dat werkte dus niet. Latten daarentegen ging prima, totdat Alain negen jaar geleden aangaf naar het buitenland te willen. Paniek. Emigreren, ik moet er niet aan denken. Ik heb te veel leuks in Nederland en hang nogal aan mijn familie. Met gemengde gevoelens nam ik na mijn eerste vakantie op het eiland afscheid van mijn lief. En nog steeds voel ik me verscheurd als ik achter op de scooter - mijn armen stevig rond Alains middel geklemd, het zonnetje op mijn gezicht en de wind in mijn haren - het groene achterland van Ibiza aan me voorbij zie trekken. Maar als ik dan terug ben in Westknollendam, vind ik het eigenlijk wel lekker zo. Ik leef letterlijk in *the best of both worlds.* ■

Ibiza-tips van Jet

- **“Raco Ibiza is een bungalowhotel, maar op zondag vanaf een uur of twaalf hebben ze livemuziek en een barbecue. Dan kun je voor € 25 onbeperkt eten en mag je aanwijzen waar je je tafel wilt hebben. Je kunt er lekker op een luchtbedje in het zwembad dobberen, in een hangmat hangen of op een fatboy op het grasveld ploffen.”**

racoibiza.com

- **“Vino & Co, de wijnwinkel van Jeroen en Sylvia Hamersma (ja, de broer van....). Hier moet je zeker even wat flesjes wijn halen als je een appartementje hebt gehuurd. In de winter doen ze op vrijdagmiddag/-avond de vrijmibo met hapjes. Of ze veranderen de tent in een pop-uprestaurant. Je mag altijd proeven en het is er altijd gezellig.”**

vinoyco.com/

- **“La Paloma voor heerlijk verantwoord eten. Echt een aanrader.”**

palomaibiza.com

- **“Cotton Beach Club Cala Tarida is een hippe (niet goedkope) tent met prachtig zeezicht. Op het dak zit een sushirestaurant en je kunt hier de lekkerste Sangria de Cava van het hele eiland drinken.”**

cottonbeachclub.com

- **“Bij Destino, San Josep, eet je heerlijke, zeer betaalbare tapas. Het is het favoriete tentje van Herman den Blijker. Wel altijd even reserveren. Ze hebben helaas geen website, die hebben ze niet nodig...”**

